

Antroposofie

« Elke opvoeding is zelfopvoeding en wij zijn eigenlijk als leraren en opvoeders alleen de omgeving van het kind dat zichzelf opvoedt. Wij moeten de meest gunstige omgeving vormen opdat het kind zich aan ons zo ontwikkelt zoals het zich door zijn innerlijk lot moet ontwikkelen. »

Rudolf Steiner (1861-1921), grondlegger van de antroposofie.

Wanneer je je als ouder richting Steinerschool begeeft, zal je meestal op een dag wel eens iets opvangen over de antroposofie. Deze visie op de mens (uit het Grieks: antropos = mens, sofia = wijsheid), door Rudolf Steiner ontwikkeld, werkt in het onzichtbare door in onze Steinerschool. Als mede eigenaars van de school staan wij (leraren en ouders) achter een visie die een bepaald mensbeeld met zich meedraagt. Een mens is meer dan een fysiek lichaam. Wij leven op aarde en bestaan uit datgene wat de aarde voortbrengt: mineralen (ons fysieke lichaam), planten (ons levenskrachten lichaam) en dieren (ons gevoelslichaam). Als mens hebben wij echter ook een verbinding met de spirituele wereld die deel uitmaakt van ons groot universum, waarin de aarde is gesitueerd. Daardoor brengen we ook een klein sterrenlichtje met ons mee naar de aarde, dat we in ons hart als persoonlijkheid kunnen dragen. Kinderen hebben hier al op driejarige leeftijd een naam aan gegeven: "Ik". Dit is voor iedereen een uniek, bijzonder deel dat wij nooit kunnen verliezen.

Als geestelijke wezens zijn wij, mensen, deel van een geestelijke wereld. De antroposofie neemt deze geestelijke wereld au sérieux, ook al is hij niet fysiek zichtbaar. Zij zoekt langs spirituele weg mogelijkheden om in ons bewustzijn de grenzen van de materiële wereld te overschrijden en steeds meer te leven en te handelen vanuit het bewustzijn van deze geestelijke wereld. Als wij ons als mens willen ontwikkelen en ons kleine, bijzondere "ik" willen meenemen over de dood heen, betekent dit dat er een lange leerweg voor ons ligt. Wij krijgen de kans om op die weg steeds meer onszelf te ontwikkelen tot een volwaardig mens. De antroposofie kan dus voor elk mens het uitgangspunt zijn voor een eigen ontwikkelingsweg, zodat hij zijn eigen plaats en verantwoordelijkheid kan vinden in zijn persoonlijke leven, in de maatschappij, in de natuur en in de spirituele wereld.

Ook al is het omgaan met de antroposofie een puur individuele aangelegenheid, toch hebben mensen vanuit hun antroposofische inspiratie op verschillende maatschappelijke gebieden zeer vruchtbaar werk geleverd. Rudolf Steiner wilde dit mensbeeld ook op verschillende vlakken tot uiting laten komen. Zo kan je de antroposofie terug vinden in de Steinerpedagogie (Steinerscholen), maar ook in de gehandicaptenzorg (heilpedagogie), de landbouw (biologisch-dynamische landbouw), de geneeskunde en de farmacie (homeopathie), de kunst, de economie, de religie (Christengemeenschap), en nog veel meer.